

Wat wil je over jezelf vertellen?

In augustus 2022 ben ik gestopt met werken als leerkracht in het basisonderwijs en daar geniet ik nu alle dagen volop van. Toen ik mijn 40-jarig jubileum als kleuterjuf vierde, heb ik aangekondigd dat ik nog 1 jaar door zou gaan zodat ik alle jaarlijkse gebeurtenissen nog een keer heel bewust mee kon maken om daarna andere dingen te gaan doen. In september 2022 ging ik bij een koor ☺ en samen met mijn partner Wietske, met wie ik al 32 jaar samen woon, ondernem ik allerlei leuke dingen. We hebben 3 kinderen en 2 kleinkinderen van wie ik bonusmoeder en -oma ben.

In november jl. heb ik een kas in de achtertuin gebouwd waar ik heel veel plezier aan beleef. Ik verbouw nu mijn eigen munt, peterselie, sla, bieslook, aardbeien en wortels. Heerlijk gewoon.

In 1960 ben ik in Assen geboren en heb er bijna altijd gewoond. Ik heb 2 zussen en 1 broer. Toen ik 5 was, zijn mijn ouders gescheiden. Toen ik 8 was verloor ik mijn moeder, ik ben door mijn oma verder opgevoed. Ook ben ik (te) vaak verhuisd en heb op meerdere lagere scholen gezeten.

In de sport vond ik mijn uitlaatklep en dan met name in langebaanschaatsen. Ik werd lid van 'De Scheuvelloper' toen Assen nog een eigen kunstijsbaan had. Bij voornamelijk de marathon maakte ik deel uit van de subtop. Ik schaatste toen met bijvoorbeeld Atje Keulen-Deelstra en Klaziena Seinstra. Op mijn 38^e (in 1997) heb ik de Elfstedentocht gereden, dat was toch een speciale belevenis! Starten bij de Frieslandhallen in Leeuwarden om ongeveer 10.30 uur; om 23.15 uur was ik 'binnen' op de Bonkevaart.

In Bartlehiem (21.15 uur) heb ik nog een interview voor tv gegeven, maar dat werd niet live maar later uitgezonden. Dus toen bekenden dat zagen, belden ze allemaal ongerust naar Wietske, die iedereen gerust moest stellen. Onderweg in het donker schenen toeschouwers met tractoren en auto's met hun koplampen op het ijs zodat wij toch nog wat konden zien. 's Nachts wilde ik nog terug naar Assen, maar de laatste trein ging tot aan Groningen. Het laatste stuk heb ik gelift met andere schaatsers die naar Zwolle gingen.



Om 3.00 uur was ik pas thuis; toen ik binnenkwam stond er een zee van bloemen, dat heeft mij bijzonder ontroerd.

Op 18 maart heb ik auditie gedaan voor deelname als figurant aan de musical "De Tocht" en ik heb vrijdag 31 maart te horen gekregen dat ik mee mag doen. Hoe gaaf is dat?

Hoe ben je tot de keuze voor je beroep als kleuterjuf gekomen?

Als kind wilde ik graag naar de toneelschool. Na de mavo wilde ik naar het CIOS in Heerenveen, maar daar was ik 700^e op de wachtlijst. Als alternatief bood zich de opleiding tot kleuterjuf aan (de KLOS of kleuterkweek) en daar kon ik alles doen waar mijn hart lag: werken met kinderen, muziek, toneel en gymles geven. Ik organiseer graag van alles en daar ben ik nogal een perfectionist in.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Vakantie is voor ons: de natuur in. Terschelling is een vaste basis voor ons, daar gaan we al sinds jaar en dag naartoe. Eerder hadden wij Berner Senners en die gingen altijd mee. Nu fietsen we meer op het eiland, maar het liefst zijn we aan het strand. Het afgelopen jaar zijn we naar Noorwegen geweest en dit jaar gaan we weer. We blijven dan langere tijd op dezelfde camping om de natuur helemaal in ons op te nemen. Anderen zien we snel doorreizen om 'alles' van

Noorwegen te zien; wij zijn gelukkig als we al in dat groen om ons heen hebben.

Wat zijn je hobby's?

Naast zingen en tuinieren fiets ik graag ATB-routes met een vriendin. In Coronatijd ben ik gaan piano-spelen en een cursus gitaar heb ik recentelijk weer opgepakt.

Wat wil je verder nog vertellen?

Soms moet ik even uit de repetitie lopen om insuline bij te spuiten. Vijf jaar geleden kreeg ik diabetes. Mijn bloedsuikers reageren heel direct op wat ik doe en wat ik eet.

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Arjan Schonewille.