

Wat heeft jou de afgelopen tijd het meest bezig gehouden?

De gezondheid van onze ouders is een voortdurende bron van zorg. Zij zijn 90+ en dan denk je toch: "lukt het ze allemaal nog wel?" In Westerbork wonen de ouders van mijn man Lennaert en mijn ouders wonen in Assen en Rolde. Ik heb een broer in Papendrecht en een tweelingzus in Beilen.

Wat wil je over jezelf vertellen?

Ik ben in Den Haag geboren, maar op 1-jarige leeftijd al naar Assen verhuisd. Mijn vader kreeg werk op het Provinciehuis in Assen. Toen ik in havo 3 zat verhuisden wij naar Rolde, maar ik kon gelukkig op dezelfde school blijven. Na de havo heb ik een opleiding bij Schoevers in Arnhem gedaan, ik was toen nog 16 (in september werd ik 17). Ik ging bij een tante in Renkum in de kost. Voor mijn examen moest ik toen 25 (!) brieven foutloos typen, in Engels, Duits, Frans en Nederlands. Alles werd gezien, letterlijk tegen het licht gehouden; van een punt een komma maken werd als fout beschouwd. Geen wonder toch dat ik een regelrechte hekel had aan die 'juf'?

Na de opleiding ging ik bij de Landbouwhogeschool in Wageningen werken als receptioniste. Ik was toen 17 of 18 en had daar een kamer gevonden, maar het alleen wonen vond ik verschrikkelijk. Na een jaar kwam ik weer terug naar het noorden en heb op verschillende plekken gewerkt.

In de periode dat ik bij hotel Van der Valk in Westerbroek werkte, leerde ik mijn 1^e man kennen. Bij de Universiteit Groningen werkte ik als junior-secretaresse, toen ik van een lieve collega het advies kreeg het AZG (nu UMCG) een open sollicitatie te sturen. Dat leek haar echt iets voor mij. Ik werd aangenomen en sindsdien werk ik tot volle tevredenheid bij het UMCG.

Na de scheiding van mijn eerste man, kreeg ik een relatie met Erik. Na zijn overlijden was ik niet van plan nog weer een relatie aan te gaan, maar dat liep anders. In het UMCG kwam ik Lennaert tegen, hij werkte in de ICT. Hij rijdt, net als ik, motor en dat was een aanknopingspunt.

We hebben samen veel toertochten gereden. Ik ben 10 jaar ouder dan Lennaert en daar hadden voornamelijk 'buitenstaanders' moeite mee.

Uit mijn eerste huwelijk heb ik een zoon, Ramon. Hij heeft 3 kinderen; 16, 13 en 8 jaar oud. Met Lennaert ben ik nu 21 jaar getrouwd en wij wilden samen ook graag nog kinderen. Mijn beide dochters zijn nu 20 en 17 jaar.



Wat zijn je hobby's?

Motorrijden en volleybal. Op mijn 24^e ben ik met volleybal begonnen in Sappemeer. Dat heb ik weer opgepakt toen ik in Peelo kwam wonen. Al 29 jaar spelen wij het Lycurgus-toernooi op Ameland (zie foto).

Wat definieert jou, wat maakt jou 'jou'?

Mijn eeuwige optimisme, tot vervelens van sommige mensen toe. Ondanks alles wat me is overkomen, blijf ik optimistisch. Ik ben (meestal) wel van binnen wat je aan de buitenkant ziet.

Wat is het mooiste dat iemand ooit tegen je heeft gezegd?

Een echte vriendin zei eens: "jij verdient een lieve man." Dat was in een periode dat ik mij schuldig voelde over relaties en iedereen een mening over mij had.

Wat wil jij over 5 jaar in ieder geval gedaan of gezien hebben?

Over 5 jaar wil ik gestopt zijn met werken en qua reizen zou ik dan met een camper door de USA gereisd willen hebben.

Is er nog iets anders waarover je graag iets wilt vertellen?

Toen ik Blend zag op het Frisse Start-concert, kreeg ik spontaan kippenvel. Nu ik lid ben, vind ik ook de oefenavonden bij Truus heel leerzaam en gezellig. Het initiatief voor de interviews is een goede zet; leuk om op die manier meer van elkaar aan de weet te komen.

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Marry van den Ham.