

Wat wil je over jezelf vertellen?

Ik ben 64 jaar geleden geboren in Hollandscheveld. Daar heb ik tot mijn 12^e gewoond, toen zijn we naar Hoogeveen verhuisd. Ik deed de opleiding INAS en op mijn 15^e ging ik op stage naar ziekenhuis Zonnegloren in Soest. Ik was dan 10 dagen achtereenvolgens van huis - woonde dus intern in Soest - en was vervolgens 4 dagen vrij. Cees, mijn man, heb ik in het ziekenhuis in Soest leren kennen, hij was daar weekendhulp. Op de laatste avond dat ik daar was kregen wij verkering. Het was dus maar goed dat ik daar nog in de zomer terugkwam voor vakantiewerk.

Ik zou de opleiding verpleegkundige gaan doen, maar ik kwam er door de stage achter dat daar toch niet mijn hart lag. Via een werkervaringsplaats kon ik aan het werk in de bibliotheek, dat paste beter bij mij. Bij verzekeringsmaatschappij Unigarant in Hoogeveen vond ik een baan als typiste op de schadefdeling.

Op mijn 18^e zijn we getrouwd. We hebben de eerste 1,5 jaar in Hoogeveen gewoond. Toen kreeg Cees een baan bij Ballast Nedam waarvoor hij uitgezonden werd naar Saoedi-Arabië. Ik kon bij dezelfde baas een baan krijgen op de afdeling inkoop. We woonden op de compound buiten Riyadh, waar wij alle gangbare voorzieningen hadden. Vrouwen mochten toen nog niet zelf autorijden, dus voor het werk werd ik gebracht en gehaald. Westerse vrouwen hoefden toentertijd geen hoofddoek sluiert te dragen.

Na afloop van het project zijn we met onze auto van Riyadh naar Nederland terug gereden. We hadden 'vakantie', in ieder geval geen werk/baan meer, dus we konden in alle rust terugkomen naar Nederland. Daar hebben we dan ook weken over gedaan. We kochten kaarten en zetten de routes uit. De eerste etappe was van Riyadh naar Jeddah. In Jeddah zijn we met de boot de Rode Zee overgestoken naar Suez. Vandaar naar Cairo, ons hotel lag tegenover de piramides van Gizeh. Vanuit Alexandrië namen we de boot naar Athene en via Griekenland zijn we zo zigzaggend door Europa naar Nederland gereden.

Terug in Nederland hebben wij eerst bij mijn ouders in Hoogeveen gewoond. Begin jaren '80 waren er lange wachtlijsten voor een huurwoning.

Uiteindelijk kochten wij ons eerste huis daar. Onze zoon en twee dochters zijn daar geboren, ik bleef thuis als fulltime moeder. Toen de kinderen naar de middelbare school gingen heb ik diverse parttime banen gehad in de administratieve sector.

In 1992 zijn we naar Stadskanaal verhuisd. De kinderen gingen daar op voetbal en turnen en deden ook wedstrijden, daar waren we wel druk mee. Ik ben toen ook nog, na mijn 30^e, op turnen gegaan, erg leuk, salto leren springen en koprol op de balk. Ik heb jaren in het bestuur van de gymvereniging gezeten. In 2019 zijn we naar Assen verhuisd, toch terug naar Drenthe. Toen ik na de *lock downs* wilde gaan zingen, kreeg ik begin mei 2022 zelf nog corona. Daar ben ik echt goed 'plat' van geweest. Half juni 2022 kon ik dan echt bij Blend beginnen.



Wat is/zijn je hobby's?

Een keer per week gaan we 's ochtends vroeg samen baanzwemmen. Mijn andere grote hobby naast het zingen is op dit moment toch wel borduren. Dat ben ik mee begonnen toen er kleinkinderen kwamen. We hebben 6 kleinkinderen: 5 jongens en 1 meisje. Ik heb ze allemaal een geboortetegel geborduurd. Daarnaast heb ik verschillende grote projecten afgerond. Nu ben ik bezig met een borduurwerk van meer dan 200.000 kruisjes en 238 verschillende kleuren en hun symbolen. Dagelijks ben ik er 1 tot 1,5 uur mee bezig en daar doe ik dan gerust 2 à 3 jaar over. Als hulpmiddelen heb ik mijn werktafel, goede verlichting en een vergrootbril van 3+.

Is er nog iets anders wat je graag wilt?

Ik vind het een mooie gedachte dat iedereen op maandagmorgen op de repetitie komt omdat hij/zij graag wil zingen en gezamenlijk iets moois wil neerzetten! Ik verheug mij er iedere week weer op.

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Yvonne van der Ploeg.