

Wat wil je over 5 jaar in ieder geval gezien of gedaan hebben?

Mijn man Bert en ik zijn, samen met een stel vrienden, aan het sparen om op safari naar Afrika te gaan. We hopen dat dat volgend jaar gaat lukken. Ook op mijn verlanglijstje staan nog Australië en Groenland/Alaska. Behalve een paar landen in Europa hebben we nog niet zoveel van de wereld gezien. Op de camping in Italië, met speedboot en waterskiën was natuurlijk ook erg leuk. Belangrijk is het om gezond te blijven, ik wil nog jarenlang met Bert samen zijn, en ik heb de ambitie om in mijn werk door te groeien.

Waar ligt jouw passie?

Mijn werk in de ouderenzorg is mijn passie. Ik werk in Kornoeljhof in Vries op de psycho-geriatrische afdeling en in het verzorgingshuis. De afwisseling vind ik erg leuk, maar mijn hart ligt wel in de zorg.

Ik ga met plezier naar mijn werk, ondanks de hoge werkdruk en personeelstekorten. Waar ik wel last van heb is dat ik vaak te weinig tijd en aandacht aan de bewoners kan geven en ze tekort doe. Waar ik voldoening uthaal is als ik een lach op hun gezicht kan toveren. Muziek is belangrijk voor ze en het is zo mooi om te zien wat dit teweeg brengt bij mensen met dementie.

Muziek loopt als een rode draad door ons leven, zowel bij Bert als bij mij. Ik heb een tijdje op vioolles gezeten en mijn man is heel muzikaal. Hij speelt gitaar en keyboard. Het zingen bij Blend vind ik superleuk en neem ik heel serieus. Natuurlijk staat plezier voorop en we hebben een leuke club mensen! We hebben een enthousiaste dirigent Arnold die het altijd weer voor elkaar krijgt om iets moois neer te zetten. Petje af hoor!

Thuis maken we ook vaak muziek. Mijn man heeft tijdens de lockdown samen met zijn kameraad een mooie overkapping achter in de tuin gebouwd met een ruimte waar we muziek kunnen maken.

Ik schilder ook graag, met name landschappen; Bob Ross is mijn grote voorbeeld (hij schilderde veel op Alaska geïnspireerde landschappen). Ik heb ook een aantal dierenschilderingen gemaakt.

Bert en ik hebben samen een motor en ik zit altijd heerlijk achterop. We hebben veel motorvakanties gedaan. Maar nu heb ik de stap genomen om zelf mijn motorrijbewijs te halen; dus druk aan het lessen!

En wie weet heb ik straks zelf een motor en gaan we er samen op uit.

Wat wil je over jezelf vertellen?

In Opende ben ik geboren in het huis van mijn opa en oma. Nog altijd denk ik aan dat huis met warm gevoel terug. Ik ben in Drachten opgegroeid waar ik mijn scholen heb gevolgd. Ik wilde altijd kapster worden, maar dit was een dure opleiding in die tijd en het is er niet van gekomen. Ik heb uiteindelijk jarenlang in de jeugdzorg gewerkt, maar merkte dat mijn eigenlijke belangstelling en passie in de ouderenzorg lag. Ik deed nog verschillende aanvullende opleidingen en ben nu in de Kornoeljhof in Vries helemaal op mijn plek.



Ik heb 2 volwassen zonen, Niels en Lars, uit mijn vorige huwelijk. Na de scheiding maakten wij allemaal een moeilijke tijd door. Ik kwam mijn huidige man Bert tegen in de kantine van Sporthal Peelo. Het klikte gelijk goed en we zijn inmiddels al bijna 13 jaar getrouwd. Hij is ook gek met mijn kinderen en gaat heel begripvol met de jongens om.

Ik ben nogal perfectionistisch en ambitieus ingesteld. In een groep zal ik niet snel mijn mening verkondigen. Ik zou soms wel wat assertiever willen zijn, dat is iets waar ik nog aan wil werken. Ik kan ook wel ongeduldig zijn, wat wel eens lastig is.

Naar welke muziek luister je graag?

Dana Winner is mijn favoriet, zij komt uit België en ik ben een paar keer naar een concert van haar geweest. Geweldig! Met hard rock of heavy metal heb ik niets, reggae vind ik wel mooi. Ik ben wel veelzijdig wat muziek betreft. Gospel vind ik ook mooi om naar te luisteren. Op zaterdag 5 november was ik jarig, anders was ik zeker naar de Gospelnight gegaan. Nederlandstalig heeft mijn voorkeur: ik luister graag naar Boudewijn de Groot, Robert Long en Rob de Nijs.

Met wie zou je graag een dagje meelopen?

IK kijk altijd naar Restaurant Misverstand, mede omdat de doelgroep ook mijn werkveld betreft. Ik zou wel een dagje met Johnny de Mol samen willen werken, hij doet dat zo geweldig. Niet snel iets uit handen pakken, maar ruimte geven. Het is zo mooi om te zien dat er herkenning, erkenning en emotie is.

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Inge Woelinga.