

Stemgroep: Sopraan
Lid sinds de oprichting

Wat heeft jou de afgelopen tijd het meest bezig gehouden?

Ik denk veel aan de grote onderwerpen van dit moment: de onrust overal in de wereld, Oekraïne, Poetin, energie en inflatie, maar ook 'wat betekent dat concreet voor onze kinderen'? Beide dochters zijn het huis uit en studeren; hoe gaat hun leven eruit zien?

Wat is je passie, waar ligt jouw hart?

Als begeleider wil ik de gehandicapte mens een beetje geluk brengen. Ik ben begeleider van mensen met zowel een visuele als een verstandelijke beperking en werk 4 dagen per week bij Visio het "Huis te Echten" in Echten. Daar begeleiden wij op 'de boerderij, dagbesteding voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben en die in Ruinen en Hoogeveen zelfstandig in inpandige appartementen wonen. Nog steeds hanteren wij 'de bubbels' om besmettingen door corona tegen te gaan. Je kunt je voorstellen dat het wonen en werken in dezelfde groep veel aanpassingsvermogen vraagt van de cliënten die ieder bovendien hun eigen beperking meebrengen, bv. autisme (prikkelgevoeligheid). Daarmee goed om kunnen gaan doet ook een beroep op de creativiteit van de begeleiders.



Vertel eens wat meer over jezelf?

Ik ben in Wagenborgen, noordoost Groningen, geboren, maar wist al vroeg dat Nederland groter is dan Groningen en ik was avontuurlijk. Nadat ik de mavo en mbo Inrichtingswerk gedaan had, zag ik een advertentie voor Z-verpleegkundige bij de Willem van den Berghstichting in Noordwijk. Ik solliciteerde, werd aangenomen en ging in het zusterhuis wonen. Ik had toen al verkering met Robert, hij studeerde in Groningen maar kon in september de overstap maken naar de universiteit in Leiden; hij ging in Oegstgeest wonen. Later gingen wij samenwonen op een flat in Noordwijk. Wij hadden altijd veel logees uit het Noorden. Na een management-opleiding ben ik 10 jaar groepshoofd geweest.

Robert gaf naast z'n studie vlieg instructie zowel in Rotterdam als Lelystad in kleine motorvliegtuigen (Cessna's). Toen hij reclame ging vliegen in Hoogeveen kwam ik op vrije dagen ook vanuit Noordwijk naar Hoogeveen. Ik ging daar parachutespringen! Op Texel had ik de cursus AFF gedaan en mocht solo springen op allerlei vliegvelden. In Florida (Amerika) heb ik m'n 100^e sprong gemaakt. De 'para-wereld' is een wereld apart, maar wat een fantastische tijd! Met de roze Skyvan, een vracht-

transportvliegtuig, gingen wij bijvoorbeeld met een hele kluit para's op de laadbodem zitten, tot 1200 foot de lucht in, om er samen met de hele groep uit te springen. Nu nog altijd kijk ik graag naar de wolkenluchten.

In 2000 raakte ik zwanger van Maureen en we gingen op zoek naar een eengezins-woning. Die vonden wij in Standdaarbuiten (NB); een dijkwoning met 2 slaapkamers. In 2001 werd onze tweede dochter, Tamara, geboren en aangezien de dijkwoning daar niet op was berekend, keken wij uit naar een andere woning. In oktober 2003 zijn we in Westerbork gaan wonen en in december van dat jaar ben ik bij Visio begonnen met een flexcontract. Via een advertentie bij de supermarkt kwam ik

aan een Russische au pair, Daria. Zij was 2 dagen per week bij ons thuis en we hadden een goede klik. Door omstandigheden moest zij naar St. Petersburg terugkeren, het contact met haar is helaas verloren gegaan.

In Westerbork ben ik clubleider van de kerk geweest en scoutingleiding in Beilen bij de Bevers (kinderen van 5 tot 7 jaar). Het spelenderwijs leren en omgaan met elkaar sprak mij erg aan en het op kamp gaan natuurlijk.

Waar ging jouw mooiste reis naartoe?

In de zomer van 1997 ben ik met de vliegclub Rotterdam samen met Robert over Scandinavië gevlogen in een Cessna. We hebben veel plaatsen bezocht en als hoogtepunt zijn we geland op de Noordkaap! We zijn in 2019 nog een keer in de winter naar Finland geweest; ook een fantastische reis. Liggend op de grond op het meer in de sneeuw in de warmtepak hebben we het Noorderlicht gezien. Die intensiteit van het Noorderlicht vergeet ik nooit meer.

Met wie zou je wel voor 1 dag willen ruilen?

Hmmm, met Chantal Janzen, hi hi. Een quizje organiseren, bij de visagiste zitten en het Eurovisie Songfestival presenteren, dat lijkt me voor een keertje wel leuk.

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Anneke Vrieling.