

Wat ben je nu aan het doen?

Ik kampeer met Elly in de caravan op boerderijcamping Erve Wiegink, dichtbij Ootmarsum. Daar blijven wij over de pinksterdagen tot 26 mei a.s. De caravan hebben we vorig jaar gekocht, daarvoor had ik vele jaren een zeilboot. Op die zeilboot hebben we nog 3 maanden in Sneek gewoond: ons appartement aan Het Kanaal in Assen zou 1 april opgeleverd worden, maar het werd 21 juni! Als je dat volhoudt, kun je alles samen aan.



Wie zijn in jouw leven belangrijk?

Nu is dat Elly, ik ken haar nu 3 jaar. Daarvoor ben ik lang getrouwd geweest met Ineke. Mijn 2 dochters, Annemiek en Sandra zijn ook belangrijk, net als mijn broers en zussen en vriend Otto.

Waarom zing je bij Blend?

Muziek heeft in mijn leven altijd een rol gespeeld. Ik speelde vroeger al in een bandje 'Never Out', in Schoonebeek. Toen ik in Roden woonde zong ik bij Popkoor Puur Roden, daarna bij Overdagkoor Roden. Na de verhuizing naar Assen ben ik bij Blend gaan zingen, eerst samen met Elly, maar het bleek niet echt haar hobby. Ik heb het prima naar mijn zin in de mannengroep, we gaan leuk met elkaar om. Mijn favoriete soort muziek is verhalende Neder-landstalige pop van bijvoorbeeld Rob de Nijs of Huub van der Lubbe. Misschien doen we daar nog eens een song van met het koor

Heb je nog hobby's naast het zingen?

Jazeker, ik schrijf fictieve levensvervalsverhalen en korte gedichtjes en zet ze om naar het Drents.

Wat was je beroep?

Ik was elektrotechnicus. Ongeveer 50 jaar geleden kreeg ik een baan op Schiphol bij Fokker. Dat heb ik 3 maanden volgehouden: voor mijn gevoel heb ik daar niks gedaan, maar ik had nog nooit zoveel geld verdiend! Daarna ging ik werken bij Klöckner Moeller in Roden. Ik begon in de buitendienst, later werd ik daar leidinggevende. De industriële automatisering lag mij goed.

Na 21 jaar bij dat bedrijf ben ik via een elektrische groot-handel naar bedrijfsverlichting van BVL gegaan. Ik was 50 toen ze mij daarvoor vroegen. Ik heb het eerst afgehouden, maar uiteindelijk toch overgestapt. Na 10 jaar realiseerde ik mij dat het geen goede keuze was. Ik heb toen ontslag genomen. Dat bleek de betere optie: 1 jaar later was het bedrijf op de fles.

Wat was je beste beslissing?

Ontslag nemen bij de laatste firma.

Wat is het mooiste compliment dat je ooit kreeg?

De heer Van der Horst, directeur van Groothandel Hanos, zei eens tegen mij: "Weet je waarom ik graag zaken met jou doe? Jij weet door jouw deskundige betrokkenheid het vertrouwen van je klanten te winnen." Ik verplaatste mij altijd in hun wensen, waarvan zij - als klanten - nog niet wisten dat ze ze hadden.

Welke belevenis zou je nog wel eens over willen doen?

Ik twijfel tussen naar Barcelona of Curaçao gaan. Barça vanwege het Mercé-feest dat altijd in september gehouden wordt. Met 100.000 mensen samen naar het vuurwerk kijken. Geweldig is dat! Het wordt toch Curaçao: als de liefde daar niet bovenkomt, komt ie nergens. Ik vind sowieso dat je dingen gewoon moet uitproberen. Ga naar de Kuip of de Arena en maak zo'n voetbalwedstrijd mee. Of naar de Edwin Evers-band: na 3 kwartier was horen en zien ons vergaan van de herrie, maar mooi dat we het een keer meemaakten!

Waar mogen ze jou midden in de nacht voor wakker maken?

Voor tagliatelle met zalmsnippers kom ik mij bed wel uit. Voor mijn werk ben ik vaak in Italië geweest en daar heb ik de heerlijkste dingen gegeten en gedronken, maar met grappa doe je mij absoluut geen plezier.

Wie wil jij als volgende geïnterviewd zien?

Coby van Veen.