

Hoe was je Kerst?

Deze Kerst was lekker rustig, we hebben de kinderen langs gehad en we zijn bij mijn ouders geweest. Andere jaren moest mijn man op 2^e Kerstdag werken, door de lock down was hij nu ook vrij.

Wie zijn voor jou belangrijk?

Ons gezin, dat zijn: mijn man John, mijn zoon Maurice en dochter Noraly, en mijn ouders die in Hoogkerk wonen.

Wat is jouw beroep? Hoe ben je daarin terechtgekomen?

Ik ben sinds 3 jaar drogist in Noordwolde (Fr), net achter Frederiksoord. In de wijk Marsdijk in Assen werkte ik daarvoor 17 jaar als drogist bij de DA. Toen de drogist in Marsdijk ermee ophield heb ik wel andere baantjes gehad, maar toen ik hoorde dat er bij de drogist in Noordwolde een vacature was, heb ik gelijk gereageerd. Het contact dat je normaal gesproken met de klanten hebt, vind ik waardevol. Vooral het uitdragen van kennis over producten als medicatie en make-up is geweldig leuk om te doen.

Waarvoor loop jij warm, wat zijn jouw hobby's?

Oliebollen, zonder krenten! In normale jaren bakt mijn man ze, maar dit keer hebben we ze op het Koopmansplein gehaald.

Ik ga graag op vakantie, met name naar Italië.



En zingen natuurlijk! Eerst bij Prestige en nu bij Blend. Hoe ik bij het koor terecht kwam? Nou ja, de voorgeschiedenis is dat ik ongeveer 5 jaar geleden tijdens een busreis naar Praag een gebroken been kreeg.

Het herstel daarvan was problematisch; ik liep een trombosebeen op. De daarop volgende oudejaarsdag had ik een longembolie, dat was heftig. Het duurde een poos voordat ik daarvan hersteld was. Ik zocht iets leuks om te doen.

Ik sprak erover met Marian Hekker die ik van school kende, ook zij wilde wel wat leuks gaan doen, 'iets met muziek'. Zij stelde voor bij Prestige te gaan zingen en dat kwam goed uit, want op maandag ben ik altijd vrij.

Ik mis de repetities nu heel erg, net als alle anderen. De contacten voor en na de repetities en in de pauzes zijn de sociale momentjes die nu niet kunnen. Repeteren met Zoom is een mooie tussenoplossing, maar ik kijk uit naar het moment dat we weer samen kunnen zingen. Voor de opnames had ik helaas geen tijd, te druk in de drogisterij en met nascholingen. Dat moet dan even voorgaan. Het toewerken naar een optreden, het hebben van zo'n doel, dat ontbreekt nu; de dynamiek die je met een optreden ervaart, dan komt iedereen 'echt helemaal los'.

Welk muziekalbum heeft indruk op jou gemaakt en waarom?

Alle muziek van de Italiaanse zanger Zucchero. Wij hebben een optreden van hem bijgewoond in de Arena van Verona, een antiek Romeins amfitheater in de open lucht waar ook opera's worden opgevoerd. Zucchero zingt rock en pop, hij heeft met veel grote artiesten samengewerkt. Dat sfeertje wat hij weet op te roepen; geweldig!

Wat is je beste en/of slechtste eigenschap?

Ik sta altijd open en klaar voor iedereen. Mijn slechtste eigenschap is dat ik alles lust.

Wat wil jij over 5 jaar in ieder geval gezien of gedaan hebben?

Ik hoop dat we dan met vrienden een rondreis door Portugal hebben gedaan. Vliegen naar Lissabon, dan 8 à 10 dagen met een bus en vanaf Faro terugvliegen. Daarvoor hebben we een gezamenlijk spaarpotje, om de 5 jaar gaan we samen op stap.

Welk lid zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Roel Joosten.