

### Wat heeft jou de afgelopen tijd het meest bezig gehouden?

De zorgen om corona, zowel privé als in mijn werksituatie, hebben heel wat met me gedaan. Ik werk namelijk op een logeer- en woonlocatie van Visio in Haren, waar meervoudig gehandicapte kinderen wonen. Ze hebben een visuele en meervoudige beperking, vaak ook zorgintensief. In de eerste corona-periode kon er, behalve in extreme situaties, niet meer gelogeerd worden. We hebben toen gelukkig geen besmettingen gehad.

### Wat wil je over jezelf vertellen?

In Dwingeloo, het mooiste dorp van Drenthe, werd ik 62 jaar geleden geboren. Na de lagere school ging ik naar de huishoudschool en daarna naar de KV/JV. Mijn eerste baan had ik bij De Brink in Vries, een instelling met meervoudig beperkte cliënten. ik heb daar 5 jaar gewerkt.

In Dwingeloo hadden we een hechte vriendengroep, daar was ook Marcel Boonstra bij. Wij kregen verkering en in 1984 zijn wij getrouwd. Wij konden mijn ouderlijk huis huren omdat mijn vader, als conciërge van de Sterrenwacht, in de ambtswoning moest gaan wonen. In 1985 werd Marc geboren, in de jaren daarna zijn ook Lisa, Manon en Dennis in Dwingeloo geboren. In 1993 ging mijn vader met pensioen waardoor hij de ambtswoning moest verlaten. Wij zijn toen in Marsdijk gaan wonen, dat was wat dicht bij het werk van Marcel. In Kloosterveen konden wij 16 jaar geleden een kavel bemachtigen waarop wij ons huis in Saksische stijl hebben laten bouwen.

Toen ik weer buitenshuis aan het werk wilde, heb ik Visio benaderd en kon ik in Vries aan de slag. Na een fusie bleven de volwassenen in Vries. ik ben met de kinderen meeverhuisd naar Haren. Het leuke aan werken met kinderen vind ik dat ze zich nog ontwikkelen. Mijn hart ligt echt bij jonge kinderen met veel zorgbehoefte.

In 2009 namen we een pleegkind in huis, een 7-jarige jongen die bij Van Boeijen niet op zijn plek was. Al onze kinderen hielpen mee bij de zorg voor onze pleegzoon Pascal. Hij is tot zijn 15<sup>e</sup> bij ons gebleven, maar we hebben nog steeds contact met hem.

Marcel had altijd een heel positieve instelling. Voor Marcel waren vakanties heel belangrijk; daar leefde hij - als het ware - voor. In 2010 kreeg hij te horen dat hij slokdarmkanker had, hij was toen 51. Hij wilde nog graag eens met het hele gezin naar Kenia en dat hebben we gelijk geboekt.

In de zomer daarna zijn we nog een maand met de caravan naar Zuid Frankrijk met onze pleegzoon en

zoon (die special daarvoor een aanhangerrijbewijs had gehaald) geweest. Na een trip naar Disneyland in oktober kreeg Marcel een epileptische aanval, waarna bleek dat hij een tumor in zijn hoofd had. Marcel overleed in 2012.

Niet alleen verloor ik Marcel, ook mijn moeder en niet veel later mijn vader overleden binnen 1 jaar.

Omdat ik me realiseerde dat ik er op termijn - ook financieel - alleen voor kwam te staan, heb ik in die periode nog een opleiding gedaan om in een hogere functieschaal te komen.

Na het overlijden van Marcel ben ik 3 weken thuis geweest, daarna 'gewoon' weer aan 't werk gegaan. Ik ben veel gaan wandelen en fietsen, vaak alleen. Ook werk ik graag in de tuin; lekker met mijn handen in de grond wroeten.



In 2014 ben ik een maand met mijn dochter meegegaan naar Ghana en heb daar als vrijwilliger in een weeshuis gewerkt. Ik werd er sterker van. In de loop der jaren hebben wij bij het weeshuis een sportveld, een speeltuin en een kamer voor de grotere jongens kunnen realiseren. Schoon water was er niet. Ter nagedachtenis aan Marcel hebben wij daar een waterpomp gesponsord. Door het helpen kwam ik mijn verdriet te boven, het is zo mooi als je iets voor iemand anders kunt doen. Daarna kon ik het leven weer aan.

### Waar word jij warm van?

Ik pas iedere woensdag op mijn eerste kleinkind, Kai. Dat vind ik ronduit geweldig. Familie is voor mij het aller-belangrijkst. Op een goeie tweede plek komen vriendschappen. Bij Blend is mijn vriendschap met Anneke Bottinga ontstaan. Ik had foto's van een tulpen-veld op Facebook gezet en Anneke reageerde daarop. We gaan nu regelmatig fietsen, wandelen of eten bij elkaar.

Met mijn vriendin Ria heb ik een aantal rondreizen gedaan: Afrika, Amerika, Cuba en met mijn dochter ben ik naar Costa Rica geweest. Dit jaar heb ik nog geen reis gepland, ik ben nog even wat voorzichtig. Maar ik hoop dat Ria en ik volgend jaar misschien naar bijvoorbeeld Brazilië kunnen gaan.

### Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Ron Boer.