

Wie zijn de mensen die in jouw leven belangrijk zijn?

Dat zijn mijn ouders. Mijn moeder leeft niet meer, maar zij blijft een belangrijke rol voor me spelen. Uiteraard mijn gezin, familie en ik heb een paar hele fijne vrienden en vriendinnen. Mijn gezin bestaat uit mijn man Mark, Rick van 21 jaar, zijn vriendin Debora en Tim van 19 jaar. Op het koor zijn ook een aantal vriendschappen ontstaan. Een paar koorleden zijn voor mij echt heel belangrijk geworden.

Wat zijn je dagelijkse bezigheden/wat is je beroep?

Ik ben directeur van een basisschool en daarnaast ben ik daltonvisiteur waarbij ik jaarlijks landelijk een aantal scholen bezoek en kijk naar de kwaliteit van hun daltononderwijs. De daltonkernwaarden (vrijheid, samenwerken, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie) zitten in mijn onderwijshart gebakken. Ik vind het met name belangrijk dat een kind zich gezien en geborgen voelt en erkenning krijgt. Ieder kind moet bereikt worden.

Ik wist al heel jong dat ik 'juf' wilde worden. Mijn vader was leraar op een LTS. Als kind wilde ik al 'de krul' () op het huiswerk van zijn leerlingen zetten, maar dat kon natuurlijk niet. In Beilen heb ik veel jaren met plezier voor de klas gestaan. Ik heb in alle groepen les gegeven. Vervolgens heb ik de opleiding tot schoolleider gedaan. Ik vond dat een geweldige ervaring! Op de school in Beilen heb ik een half jaar de adjunct-directeur vervangen. Toen zich een vacature in Oostwold voordeed, heb ik naar die functie gesolliciteerd. Ik voelde gelijk een 'klik' met de mensen met wie ik daar sprak.

Wat is je beste (of slechtste) eigenschap?

Ik vind dat moeilijk te beantwoorden, wat een vraag! Ik denk: met enthousiasme en spontaniteit mensen in hun kracht zetten, creativiteit en er voor een ander zijn als dat nodig is. Positief en negatief tegelijk is dat ik heel erg met anderen begaan ben en ik moeilijk 'nee' kan zeggen. Mij kwetsbaar opstellen/mezelf helemaal laten zien, vind ik lastig. Mijn enthousiasme en gedrevenheid zijn ook een kracht van me, maar nadat ik dit voorjaar corona kreeg en helaas nog steeds te maken heb met de nasleep, is dat nu best wel eens een lastige.

Welk boek of muziekalbum heeft indruk op jou gemaakt en waarom?

Australië op Blote Voeten van Marlo Morgan, dat gaat over een aangrijpende trektocht (Walkabout) van Aboriginals. Qua muziek was ik als puber een fan van John Denver. Nu houd ik meer van Venice, U2, Dire Straits, Bruce Springsteen, Guus Meeuwis, Enya en ga zo maar door.

Wat zijn jouw hobby's?

Daar heb ik best een aantal van. Om te beginnen: ik zit vanaf mijn 6^e op scouting. Op mijn 16^e ben ik leiding gaan



geven aan kabouters (meisjes 7-11 jaar) bij Beyloo Ter Horst in Beilen. Toen ik in Beilen ging werken als leerkracht ben ik daarmee gestopt omdat ik het lastig te combineren vond: kinderen die ik in de klas had kwamen ook op scouting en dat was toch een andere setting en gezagsverhouding. Ik bleef wel lid van de Stam, de groep leden in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Ook daarna kwamen en komen wij nog steeds een keer per zes weken bij elkaar. Tot afgelopen zomer was ik groepsbegeleider. Veel lol hadden we met Pasen in Dwingeloo bij de HIT (Hikes, Interessekampen en Trappersexpedities) en NPK (Noordelijk Pinksterkamp) in Anloo en de Marnewaard waar ik verschillende functies had en heb. Daar zijn ook echte vriendschappen ontstaan.

Ik lees graag, ben graag in de natuur, heb veel plezier met mijn hond Loeka (Duitse herder) en ik ben een echt 'gezelligheidsmens'; houtkachel aan, kaarsjes aan, heerlijk! Ik doe graag leuke dingen met vrienden en familie en ik houd van gezelschapspelletjes. Eén keer in de maand "Catan" ik met vriendinnen. Helaas kan dat nu door corona niet.

Thuis zing ik veel en vaak, door mijn zoon ooit benoemd als 'mijn moeder is net een radio, die staat altijd aan'. Ik heb bij projectkoren gezongen en bij Prestige, de repetities daarvoor waren 's ochtends. Op een vaste avond in de week naar een koorrepetitie moeten, daar had ik geen zin in. En nu dus Blend op de maandagmorgen, daar maak ik graag tijd voor vrij!

Waar mogen ze jou midden in de nacht voor wakker maken?

Als er iets ernstigs is, voor de rest slaap ik graag.

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Ineke Schreuder. Met optredens staan wij altijd naast elkaar en kletsen we vaak, maar ik wil nog veel meer van haar weten.