

Wat heeft jou de afgelopen tijd het meest bezig gehouden?

In 2021 zijn mijn beide ouders overleden. In januari overleed mijn vader, toch nog onverwacht, hoewel hij ongeneeslijk ziek was. Mijn moeder bleef in het ouderlijk huis in Ekehaar wonen. Eind oktober begon ze in de war te raken en eind november is ze al overleden. Ze bleek een hersentumor te hebben. Die zagen we even niet aankomen. Ze zijn beiden 87 jaar oud geworden, dat is op zich natuurlijk een mooie leeftijd. De verzorging van mijn moeder was intensief en de afhandeling van alles houdt ons ook nu nog bezig.

Wat wil je over jezelf vertellen?

Ik ben in Ekehaar geboren en getogen. Na de basisschool ging ik naar de mavo in Rolde en vervolgens naar de meao in Assen. Aansluitend heb ik nog één jaar Bestuurskunde aan de heao in Enschede gestudeerd. Hier ben ik mee gestopt en ben toen als secretaresse gaan werken; eerst drie jaar bij een advocatenkantoor, later 21 jaar bij de Noordelijke Accountants Unie (NAU). Na de overname van de NAU door Accon AVM werd de vestiging in Assen helaas opgeheven.

Sindsdien help ik zo nu en dan mijn man Alexander, die een eigen bedrijf heeft, en was ik meer thuis voor onze kinderen. Ik vond het heel fijn om er voor hen te zijn als zij uit school kwamen. Nu studeren onze zonen Frank en Chris beide in Groningen. Met het vrijkomen van meer tijd voor mezelf denk ik er nu over om vrijwilligerswerk te gaan doen, bijvoorbeeld als gastvrouw in het ziekenhuis. Het trof mij namelijk toen ik met mijn moeder naar het ziekenhuis moest dat daar een vrijwilliger stond met een rolstoel die mijn moeder zorgzaam naar binnen bracht, zodat ik rustig de auto kon parkeren.

Wat zijn je hobby's?

Volleybal en tennis zijn mijn sporten. Ook ben ik graag creatief in handvaardige zin: in september a.s. ga ik weer op naales na 20 jaar. Haken vind ik leuk en sinds kort brei ik ook weer.

Ik vond namelijk bij het opruimen in Ekehaar een breiboek van de Hema uit 1985 en die breipatronen zijn nog steeds heel bruikbaar.

Hoe zou je jezelf definiëren?

'Zorgzaam' past wel bij mij, misschien soms wel eens wat 'te' (aldus de mannen 😊) en ik ben een pietje precies. Ik houd ervan geordend te zijn (maak graag lijstjes), maar ik ben - geloof ik - niet perfectionistisch. Ik ben een positief en blij mens en geniet van elke dag. 'Je moet er zelf wat van maken' is mijn credo.

Wie zou je voor 1 dag willen zijn?

Een man, het maakt niet zoveel uit wie precies. Ik ben benieuwd of mannen een andere beleving van de wereld hebben en hoe dat er dan uitziet. Het lijkt mij leuk om uit te zoeken wat er anders is aan mannenpraat dan aan vrouwenpraat 😊.

Welk boek of welke schrijver heeft op jou indruk gemaakt?

De boeken van Lucinda Riley, Corina Bomann, Dan Brown en Jussi Adler-Olsen (Serie Q) lees ik graag. Die series lees ik op mijn e-reader of gewoon in boekvorm.

Welke belevenis zou je opnieuw willen ervaren?

Niet één specifieke belevenis springt eruit, ik zou veel vakanties nog wel eens over willen doen. Eerder kampeerden wij veel, ook met vrienden. Voor komende zomer hebben we een huis met zwembad in Toscane gehuurd waar we met vrienden en de kinderen die mee willen een paar weken lekker vakantie willen vieren.

Is er nog iets anders waarover je graag iets wilt vertellen?

Op maandagochtend de week beginnen met de koorrepetities vind ik heerlijk. Het is een feestje en ik hoop nog lang te blijven zingen bij Blend.

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Cindarella Meerts.

