

Wat heeft jou de afgelopen tijd het meest bezig gehouden?

Naast mijn werk bij ABZ in Anloo maak ik nu chutneys die (binnenkort weer in de winkel de Maolderij in Anloo en) bij Brasserie De Kroon in Assen te koop zijn. Wij hadden namelijk een volkstuin en daar kwam veel fruit en groente van. Alles is dan gelijktijdig eetrijp en ik ging de uitdaging aan om het houdbaar te maken, maar ik wilde iets anders dan jam. Omdat ik graag naar kook-programma's kijk, deed ik veel ideeën op. Een ervan was: chutneys maken, een smaakmaker uit de Indiase en Pakistaanse keuken. In die landen wordt chutney bereid met ingrediënten met een sterke smaak toevallig beschikbaar zijn.

Ik maak combi's van fruit, groente en specerijen, meestal zoet-zuur. Het begon als grapje met foto's op Facebook van een chutney van kakifruit en ananas. Als de chutney gekookt en op smaak is, gaat het mengsel kokend heet in een steriele glazen pot, deksel erop en dan 5 minuten op de kop. Als ik de pot daarna omdraai, trekt hij vacuüm en kan de chutney lang bewaard worden.

Wat is je beste keus ooit?

Max. Wij voelen zo'n verbondenheid met elkaar, dat heb ik in de 19 jaar van mijn vorige huwelijk niet gekend. Hij heeft 'de echte Rebekka' terug laten komen. Hoe wij bij elkaar zijn gekomen is wel een leuk verhaal.

Na mijn scheiding bleven mijn kinderen naar de Baggelhuizenschool gaan. Mijn zoon Yousri zat bij Leon in de klas. Zij bedachten: 'We hebben een alleenstaande moeder en een alleenstaande vader, waarom gaan die niet samen verder?' En dat is gelukt; 4 jaar geleden ben ik met Max Middelbosch getrouwd. Wij hebben nu een gezin met 4 kinderen: Yessin is de jongste, dan komen Yousri en Leon en Max' dochter Anne is de oudste. Samen zijn we naar een groot huis gegaan om een nieuwe start met ons zessen te kunnen maken.



Wat wil je verder nog over jezelf vertellen?

Ik ben in Utrecht geboren. In mijn jeugd zijn wij heel vaak verhuisd. Mijn vader werkte vanaf ± 1979 voor de band Doe Maar, die grote successen boekte met Nederlandstalige pop. Mijn vader verzorgde de merchandise. Dat heeft hij tot het opheffen van de band in 1984 gedaan. Wij waren toen net naar Gasselternijveen verhuisd met de achterliggende gedachte dat mijn vader ook vandaaruit zijn werk voor Doe Maar zou kunnen doen. Hij heeft toen ander werk moeten zoeken.

In 1992 ben ik de 1^e keer getrouwd. Na 19 jaar huwelijk ben ik gescheiden. Na mijn scheiding moest ik weer werk zoeken. In 2015 kon ik via een jobcoach solliciteren bij slagerij ABZ in Anloo. Ik kon gelijk daarna aan de slag. Ik werk nu op 4 dagen door de week en op zaterdag 2 uur.

Wat wil je over 5 jaar in ieder geval gedaan of gezien hebben?

Wij dromen ervan om dan een boerderij met minicamping en boerderijwinkel in de buurt van Assen te hebben. Ik ben nu eerst bezig met afzet te creëren. Hoe het loopt is afwachten. Ik kook de chutneys nu gewoon in de keuken van ons woonhuis, misschien dat we daar eerst nog een verbouwing doen, zodat ik een aparte keuken krijg voor het bereiden van mijn chutneys.

Wat zijn je hobby's?

Naast koken is dat tekenen/doodelen (kriebeltjes maken), borduren en kleding naaien. Het koken staat nu voorop, aan de andere hobby's kom ik logischerwijs niet toe.

Is er nog iets anders waarover je graag iets wilt vertellen?

Ik ben heel blij met dit koor; lekker hecht en toch vrij genoeg. Ik voel me erbij thuis. In de periode dat ik niet kon komen zingen heb ik zulke lieve reacties vanuit het koor gehad; dat voelt zo goed.

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Anneke Klaas.