

Wat wil je over jezelf vertellen?

Ik ben 65 jaar geleden in Rotterdam ('onder de Euro-mast') geboren. We hadden het niet breed in die tijd en ik heb aan mijn jeugd weinig goede herinneringen. Ik ging de verpleging in, net als mijn 2 zussen, en werkte op de afdeling chirurgie van het Franciscus Gasthuis.

Op mijn 17^e ontmoette ik Rien en we kregen verkering. Hij nam mij mee op vakanties in Italië, met een tentje. Toen wij 3 jaar verkering hadden, vroeg hij mij in Italië ten huwelijk.

Rien was mijn alles en ik was alles voor hem. We kregen 3 kinderen in 2 jaar tijd; een zoon en 2 dochters (een tweeling 😊). In 1994 besloten wij vanuit Rotterdam naar Assen te verhuizen in verband met het werk van Rien, omdat wij het de kinderen (toen 15 en 13 jaar oud) niet aan wilden doen om steeds te moeten reizen en verhuizen. Kinderen kiezen er niet voor om veel te moeten reizen, was onze gedachte. In het begin gingen wij nog wel om de 14 dagen terug naar Rotterdam.

Ik heb veel problemen met mijn gezondheid gehad, maar ik heb mij terug geknokt en werkte 8 jaar lang op de Korsakovafdeling van Nieuw Graswijk. Wij hadden plannen om vervroegd te stoppen met werken, het huis te verkopen en met de camper naar Italië te gaan om daar iets te zoeken om te gaan wonen.

Het liep anders. In oktober 2013 stopte ik met werken, Rien zou nog een half jaar doorwerken. Maar in november kwam hij op een vrijdag terug uit Dubai en ging gelijk bij de dokter langs omdat hij onverklaarbaar moe was. Die stuurde hem direct door naar het ziekenhuis, waar wij hoorden dat hij kanker in een terminaal stadium had. De zondag daarop overleed hij op 59-jarige leeftijd. De maanden daarna zijn in een waas aan mij voorbij gegaan. Mijn 6 kleinkinderen en mijn kinderen hebben mij in de tijd daarna op de been gehouden. Het liefst heb ik mijn kleinkinderen alle dagen om mij heen. Zij zijn goud voor mij.



Welke belevenis zou je opnieuw willen ervaren?

Op vakantie in Venetië heeft Rien mij in een gondel ten huwelijk gevraagd, dat was zo romantisch. Dat zou ik nog graag eens over doen als dat zou kunnen.

Waarvoor loop jij warm, wat zijn jouw hobby's?

Ik ben heel creatief, wat mijn ogen zien, maken mijn handen. Breien, naaien, borduren, niets is te gek. Behangen, verven: ik doe het graag en ben dan net een bouwvakker. Als het maar niets met elektriciteit te maken heeft, dat ligt mij niet zo. Ik ga nog graag zo nu en dan naar het Noordzeestrand.

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker maken?

Als ik iets voor mijn kinderen of kleinkinderen moet doen, mogen ze me altijd storen.

Welk boek heeft indruk op jou gemaakt en waarom?

De zeven zussen omdat je met ieder boek een rondreis maakt in een ander land. Ik vind sowieso de inhoud van een boek belangrijker dan wie het geschreven heeft. Over het algemeen lees ik veel informatieve boeken over bijvoorbeeld de psyche, ik wil dingen kunnen begrijpen.

Wie zou je voor 1 dag willen zijn?

Ik zou wel eens voor een klas willen staan, juf zijn. Ik was altijd op de school van mijn kinderen voorleesmoeder en ging vaak mee als hulpouder op schoolreis. Ik ben sowieso dol op werken met kinderen.

Is er nog iets anders waarover je graag iets wilt vertellen?

Het koor heeft mij echt door de moeilijkste tijd van mijn leven geholpen. Het geeft mij levensvreugde terug en de contacten doen mij goed.

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Ina Boonstra.