

Wat heeft jou de afgelopen tijd het meest bezig gehouden?

De oorlog in Oekraïne en de gevolgen dat dat heeft op alle gebieden baart mij zorgen. Het is een onzekere tijd, voor ons allen en in het bijzonder voor de Oekraïense mensen natuurlijk.

Wat wil je over jezelf vertellen?

Ik ben nu 4 jaar met pensioen, na vanaf mijn 21^e in de Jeugdzorg te hebben gewerkt. Die beroepskeuze lag in eerste instantie niet voor de hand. Ik ben in Hattem geboren en heb daar tot mijn 6^e gewoond. Vanwege mijn vaders werk - hij was politieagent - zijn wij vaak in de regio Veluwe verhuisd. Op mijn 11^e overleed mijn vader en bleef mijn moeder met 4 kinderen achter, waarvan ik de jongste was.

De middelbare schooltijd verliep moeizaam; via de mulo, Its, Handels- Avondschool en nog 1,5 jaar Marine kwam ik op een administratiekantoor terecht. Mijn chef zag dat ik daar doodongelukkig was en adviseerde 'iets met mensen' te gaan doen. Ik overwoog zijn advies en volgde de opleiding hbo MW en deed later de VO Stysteemgerichte gezinsbenadering.

Ik ging in Soest aan het werk in het Van Arkel Instituut. In de jaren erna werkte ik in kader van mijn vervolgopleiding voor het Riagg in behandelcentra voor gezinnen en daarna werkte ik nog vele jaren op diverse instellingen in het land. De laatste 10 jaar heb ik bij Veilig Thuis in Groningen gewerkt.

Het werken met mensen heb ik fijn en dikwijls zinvol gevonden; in het verleden maar ook nu maak me zorgen over de veelheid aan protocollen waar men zich aan moet houden. De hoeveelheid regels en administratie komt zeker niet ten goede aan de cliënten en het maakt het werk inhoudelijk minder leuk. Flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid zijn begrippen die je nauwelijks nog tegen komt.

Ik ben getrouwd met Hennie en heb 2 kinderen, Roos en Roderik. Roos heeft 2 kinderen en woont in Oosterbeek. Roderik en zijn vrouw wonen in Zwitserland en hebben recentelijk een zeilschip gekocht waarmee zij een wereldreis van een paar jaar willen gaan maken.

Wat zijn je hobby's?

Wij hebben een zeilboot, die momenteel achter ons huis in Winsum ligt voor reparatie, maar normaal gesproken ligt die in een haven aan het Lauwersmeer. Wij zeilen er met name in de vakanties samen mee in Friesland en op het Wad.

Verder wandel ik graag; De GR5 is een lange-afstandswandelpad dat van Bergen op Zoom naar Nice gaat. Ik ben nu tot de Vogezen gekomen. Ik zou het een mooi streven vinden om over 5 jaar de GR5 helemaal te hebben gelopen. Fietsen deed ik altijd graag en veel, maar na een nekhermia-operatie voelt dat niet meer zo lekker.

Ik speel - voor mezelf - gitaar (popliedjes) en heb nu les genomen. Ik hoop zo meer inspiratie op te doen. In het

verleden gingen we graag naar de schouwburg. Ik merk dat we er na corona 'nog weer wat in moeten komen'. Ook vind ik het prettig om met vrienden en of ex-collega's contacten te onderhouden en zo nu en dan te lunchen of iets dergelijks.

Ik deed vrijwilligerswerk bij Humanitas en rij in een taxibusje voor ouderen. Voor ons plaatselijk zwembad (in Winsum) maai ik 1 keer per week het gras.

Tot aan mijn nekhermia-operatie knotte ik wilgen

bij het Gronings Landschapsbeheer gedurende 1 dag per week, van november tot maart.

Zingen vind ik erg leuk, ik geniet ontzettend bij dit koor. Eerder zong ik bij Prestige in Groningen. De afstand Winsum - Assen vind ik een minpuntje. Ik heb laatst met de uitvoering van de Messiah meegedaan en dat vond ik heel bijzonder om mee te maken. Voor het Gospelproject voor dit najaar van Arnold en Vera heb ik mij ook weer opgegeven. Het grote saamhorigheidsgevoel en de opperste concentratie bij zowel Arnold als de koorleden spraken mij erg aan.

Waar krijg je energie van?

Van een goed gesprek met mensen krijg ik energie. Ook het samenzijn met mijn kleinkinderen vind ik heerlijk. Ieder jaar doe ik iets extra's met mijn kleinkinderen, zoals bv. een weekendje Den Haag.

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Truus van Huis.

