

## Wat is/was je beroep?

Ik was onderwijzeres aan de basisschool. Tijdens de hoofdakte voor de Kleuterweek heb ik de applicatie-cursus basisonderwijs erbij gedaan. Na de applicatie-cursus had ik nog niet het gevoel dat ik het ook daadwerkelijk in de vingers had. Daarom knoopte ik er na een paar jaar ervaring bij de keuters een studie van 1,5 jaar aan de Hanzehogeschool aan vast om ook in de bovenbouw les te kunnen geven.

Toen ik met de eerste opleiding klaar was, was er een overschot aan leerkrachten. Via een invalpool kon ik toch aan het werk in Groningen en omstreken. Toen de kinderen kwamen was het nog heel gewoon dat je stopte met werken. Toen ik weer wilde beginnen heb echt van alles gedaan: verkoopster van schoenen en kleding, brood en vleeswaren, schoonmaakwerk en bankmedewerker. Op enig moment kon ik invalwerk doen op de school in het AZC in Hooghalen. Zo kwam ik terecht bij Het Octaaf in Baggelhuizen voor een neveninstroomklas om niet-Nederlands sprekende kinderen van asielzoekers op weg te helpen naar het regulier onderwijs. Van daaruit was de stap naar een baan bij Het Octaaf een logische. Nadat ik om gezondheidsredenen niet meer kon werken heb ik vier jaar 1 dag per week vrijwilligerswerk gedaan bij het Itom taal instituut Assen, ook anderstaligen les geven, maar dan volwassenen. Prachtig werk.

## Wie zijn in jouw leven belangrijk?

Mijn man Roelof en de kinderen in ons samengesteld gezin: Sandra, Annemiek, Marlous, Arwin en Jeffrey zijn belangrijk, net als de kleinkinderen en de respectievelijke (schoon-) moeders en de familie.

## Wat is je beste keuze ooit?

Dat is zonder meer het afmaken van mijn opleiding. Toen ik naar de kweekschool ging, haakten onderweg veel klasgenoten af. Van de twee klassen die met de opleiding startten, hebben maar een paar de opleiding afgemaakt. De afhakers gingen aan het werk, verdienden en konden shoppen en uitgaan. Dat wilde ik natuurlijk ook wel. Mijn moeder hield mij 'bij de les', door haar toedoen ben ik doorgegaan. Daar ben ik dankbaar voor want ik ben nooit financieel afhankelijk geweest.

## Welke belevenis zou je opnieuw willen ervaren?

Oma worden. Ik wist niet dat 'oma worden' zoveel met me zou doen. Voordat ik oma werd, had ik altijd zoiets van "hoe bijzonder kan het nou zijn?" Van nature ben ik gek op kinderen, maar oma zijn is echt geweldig. Het geeft mijn geluksgevoel een andere dimensie als zo'n kleintje jou, hangend boven de box of de kinderwagen, herkent. Ik denk dat het ook komt omdat ik nu vanuit een ander perspectief naar zo'n baby kijk.



## Waar krijg je energie van?

Van mensen om mij heen: Van man, kinderen en vrienden dan met name, krijg ik energie. Ook schilderen en zingen doet veel met mij. Om de stem toch een beetje te onderhouden zing ik mee met karaoke-songs op YouTube. Dat vind ik geweldig om te doen.

## Waar ging je mooiste reis naartoe?

Onder meer naar de Canarische Eilanden, Gran Canaria. Roelof is een strandganger, ik wil altijd cultuur snuiven, dus wisselen wij in de vakanties altijd strand en cultuur af.

## Wat is jouw verborgen talent?

Ik geniet erg van tekenen en schilderen. Als anderen het ook mooi vinden is dat leuk meegenomen. Ik werk veel met acrylverf en maak zgn. pour paintings.

## Wat is het mooiste dat iemand ooit over jou heeft gezegd?

Dat ik eerlijk ben en humor heb, denk ik. Ook als er dingen gezegd moeten worden die niet leuk zijn, ben ik duidelijk en direct. In discussies met ouders op school is gebleken dat dat helpt. Met een vader van een leerling had ik eens een gesprek en hij wilde mij als vrouw niet als volwaardige gesprekspartner zien. Ik zei hem dat wij op dat moment in Nederland bijvoorbeeld een koningin en een vrouwelijke burgemeester hadden. "Hier zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig. Wen er maar aan", zei ik tegen hem. Na enig nadenken gaf hij mij gelijk.

## Wie zou je voor 1 dag willen zijn?

Een slank, klein vrouwtje, ha ha. Lijkt me leuk om eens te ervaren hoe dat is. In mijn beleving ben ik nooit echt 'klein' geweest, altijd 'Hollands Welvaren'. Ik ben 1.83 m en als jonge meid kon ik eigenlijk alleen bij mijn vader, die bijna 2 meter was, lekker wegkruipen in zijn grote armen.

## Welk lid zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Frans Naber.