

Wie zijn in jouw leven belangrijk?

In mijn leven zijn mijn zonen Robin, Dennis en Stefan belangrijk. Mijn partner is 21 jaar geleden overleden. De jongens waren toen 13 en 11 (tweeling). Omdat ik toen nog in Groningen werkte, ben ik dichterbij huis, in Assen, gaan werken om zo nodig sneller thuis te kunnen zijn. Mijn hond Kito, een Friese Stabij, is al jaren mijn trouwe huisgenoot.

Wat is je beroep en hoe ben je daarin terecht gekomen?

Ik werk als telefonisch hulpverlener zakelijke markt bij de ANWB Alarmcentrale. Ik heb op de bovenverdieping een kamer ingericht waar ik mijn eigen alarmcentrale thuis run. Vóór maart 2019 zat ik in het kantoorgebouw van de ANWB, langs de snelweg in Assen Noord.

Ik ben ooit als secretaresse begonnen op het provinciehuis in Assen op de Planologische Dienst en doorgewoerd naar de functie van secretaresse van de Commissaris van de Koningin, dat was toentertijd de heer Oele. Aan die tijd heb ik heel goede herinneringen, vooral aan de samenwerking met Koos van der Kuijl van PR.

Toen mijn kinderen geboren werden, heb ik ongeveer 10 jaar niet buitenshuis gewerkt. Voor uitgeverij Van Gorcum kon ik thuis wel werken. Daarna heb ik in Groningen voor een 'callcenter avant la lettre' gewerkt voor KPN. Toen mijn partner in 2000 overleed, heb ik de switch naar ANWB kunnen maken. Daar vond ik een heel flexibele werkgever; als er iets was waarvoor ik naar huis moest, kon dat zonder problemen. Heel fijn.

Welk boek heeft indruk op jou gemaakt en waarom?

De Millenium Trilogie van Stieg Larsson vond ik geweldig; ik houd van thrillers.

Wat is jouw hobby?

Ik schilder graag, vooral dieren. Ik ben nu bezig met een opdracht van 3 apen (horen, zien en zwijgen) op hout. Maar ook schilder ik in opdracht voor liefhebbers hun honden, vanaf foto's. Als ik schilder, wil ik de 'ziel' van het dier schilderen.

Om in een goede flow te komen, zet ik dan muziek aan. Vaak is dat Summer van Joe Hishiashi, daarmee kom ik helemaal 'in' het schilderij.



Waar heb je een hekel aan?

Chaos in al z'n verschijningen!

Waar mogen ze jou midden in de nacht voor wakker maken?

Liever niet, ik ga in de regel pas om 2 uur slapen. Maar nadat ik mijn slaap heb gehad, kom ik graag voor het enige bakkie koffie van de dag mijn bed uit.

Wat wil jij over ± 5 jaar in ieder geval gedaan of gezien hebben?

Hmm, 'ns kijken. Over 6 jaar ga ik met pensioen, dan zou ik graag met mijn nicht een wereldcruise maken. Hoewel we elkaar niet heel vaak zien, klikt het gelijk als we weer samenzijn. Zo'n cruise kost wel een klein vermogen, daar moet voor gespaard worden. Je bent dan een paar maanden hoofdzakelijk op zee en je stapt elke dag van boord in een totaal andere wereld. Ik heb 2 jaar geleden al eens een cruise gedaan, dat vond ik geweldig.

Wie zou je graag als volgende geïnterviewd zien?

Sandra Kist.