

Wat wil je over jezelf vertellen?

Ik ben in Rotterdam geboren. Op mijn 5e zijn we naar Nieuwegein verhuisd. Ik deed de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en ging in de acute kinder- en jeugdpsychiatrie werken. Toen ik begin 20 was besloot ik mijn jarenlange droom uit te laten komen: een jaar reizen door Australië en Nieuw-Zeeland. Het vinden van een reispartner viel niet mee. Tot mijn buurjongen Jeroen aangaf met mij mee te willen reizen. Hij was verliefd op mij, maar die liefde was niet wederzijds. Althans, dat wilde ik op dat moment nog niet toegeven. Uiteindelijk heeft hij mij tijdens onze reis op de Franz Josef-gletsjer in Nieuw-Zeeland (zie foto) ten huwelijk gevraagd en volgend jaar zijn we 20 jaar getrouwd.

In 2008 zijn we naar Assen verhuisd in verband met het werk van mijn man. Vanaf dag 1 voelde ik mij thuis in het noorden, van de 'stugge noorderling' merk ik niet zoveel. Ik vind het leven hier veel gemoeidelijker dan in het westen. Tijdens de verhuizing naar Assen ben ik zwanger geraakt, wat best bijzonder was, omdat we al ruim 3 jaar probeerden zwanger te worden. Onze start in Assen was dus sowieso heel positief. In januari 2009 werd onze zoon Ilya geboren en 20 maanden later kwam onze dochter Danique ter wereld.

Wat heeft jou de afgelopen tijd het meest bezig gehouden?

Vorig jaar februari is mijn moeder op 67-jarige leeftijd overleden. Het half jaar daaraan voorafgaand was ze ziek (een zeldzame hersentumor) en ik ben heel vaak en langdurig bij haar in Nieuwegein geweest om voor haar te zorgen. In de laatste fase van haar ziekte kreeg mijn moeder in het ziekenhuis corona; mijn vader raakte ook besmet waardoor hij na haar overlijden het crematorium niet in mocht! Het werd een aangepaste dienst in heel klein gezelschap. Dan merk je pas hoe belangrijk rituelen en knuffels van familie en vrienden voor de rouwverwerking zijn. Het rouwen in coronatijd is mij zwaar gevallen.

Schrijven is mijn hobby en uitlaatklep en ik was al jaren van plan om een boek over mijn leven te schrijven. Tijdens de ziekteperiode van mijn moeder heb ik een gedetailleerd dagboek bijgehouden waar ik nu een boek van wil gaan maken. En daarna wil ik alsnog het boek over mijn leven gaan schrijven, de tijd lijkt rijp.

Zes weken na het overlijden van mijn moeder kwam onze jongste uit de kast als transgender. Dit kwam niet helemaal als een verrassing, maar moest zeker even landen bij ons, ondanks dat we het direct accepteerden.

Het geeft de nodige zorgen en vraagt om het bijstellen van verwachtingen als ouders zijnde. Op 1 juni 2021 hebben we middels een geboortekaartje aan familie, vrienden en klasgenoten laten weten dat Danique vanaf dat moment James was. Het zal nog een lang en intensief proces worden, maar we nemen het stapje voor stapje.

Vervolgens zijn we in november vrij plotseling verhuisd naar ons droomhuis, dat op een bijzondere manier op ons pad kwam.

En toen we dachten het jaar 2021 toch nog positief af te kunnen sluiten, bleek mijn hartsvriendin borstkanker te hebben. Zij zit momenteel vol in de behandelingen en ik probeer er zoveel mogelijk voor haar en haar gezin te zijn. Gelukkig zijn de vooruitzichten behoorlijk goed en daar houden we ons maar aan vast.

Het jaar 2021 was dus best roerig. De jaren daarvoor hebben we onze handen vol gehad aan onze kinderen, die allebei hoogbegaafd bleken te zijn.

Wat zijn jouw hobby's?

Sporten, lezen, reizen en tijd doorbrengen met vrienden. En we hebben net wielrenfietsen gekocht, daar willen we onze nieuwe hobby van maken.

Wie zou je voor 1 dag willen zijn?

Ik zou wel eens in de huid willen kruipen van Carla, een buurvrouw van mijn ouders. Zij is zo'n levenswijze, authentieke vrouw; daar kan ik nog steeds heel veel van leren.

Wat wil jij over 5 jaar in ieder geval gedaan of gezien hebben?

Ik wil over 5 jaar mezelf zichtbaar hebben gemaakt, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Ik ben bezig een eigen bedrijf als ervaringsdeskundige coach op te starten: 'Stap verder Assen'.

Mensen kunnen bij mij terecht met de volgende thema's: kopp-kind, incest/seksueel misbruik, hoogbegaafdheid, opvoeden van een transgenderkind en het verlies van een ouder. Ik bied een luisterend oor, informatie en coaching en dit het liefst wandelend in de natuur. Ik wil mij de komende jaren vooral hard maken voor het thema seksueel misbruik. Ik heb ideeën genoeg!

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Magda Dijkmans.

