

Stemgroep: Alt

Lid sinds: de oprichting

Hoe ben je bij Blend terechtgekomen?

Vroeger heb ik heb in een kinderkoor gezongen en op de opleiding KV/JV had ik een muziekleraar die goede zanglessen gaf. Toen wilde ik graag bij een band in een achtergrondkoortje zingen, maar dat is er nooit van gekomen. Jaren later werd Prestige opgestart, daar ben ik toen gaan zingen en van daaruit heb ik met vele anderen de overstap naar Blend gemaakt.

Wat is je beroep?

Ik ben persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg op een locatie van Vanboeijen in Hoogeveen. In 1983 ben ik, op mijn 19^e, begonnen met de opleiding Z-verpleegkundige op Hendrik van Boeijenoord. Daarna heb ik 15 jaar in Assen gewerkt, 15 jaar in Meppel en nu al weer een aantal jaren in Hoogeveen. In februari 2020 kwam ik, samen met een heel nieuw team, te werken op een nieuw appartementencomplex in de oude Rabobank waar met ondersteuning mensen met een licht-verstandelijke beperking zelfstandig wonen. Dat was (nieuw team in corona-tijd) knap pionieren! De bewoners verbleven in hun eigen appartementen, gezamenlijke koffie-momenten mochten niet en er was bijvoorbeeld nog geen internet voor hen beschikbaar. Het was een onrustige start. We hebben het goed opgepakt en we zijn er als team echt sterker van geworden.

Wie zijn in jouw leven belangrijk?

Ronald, mijn man, en onze kinderen Eva en Niels. Ronald leerde ik kennen na een examenfeestje van Van Boeijen in discotheek Parkzicht. Oorspronkelijk kom ik uit Tuk bij Steenwijk. Mijn moeder woont daar nog, evenals mijn broers en zus. Mijn ouders spraken met ons geen dialect, dat leerde ik op het schoolplein. Door mijn vader, heb ik het lezen leren waarderen; ik ben met boeken opgegroeid.

Wat zijn je hobby's?

Mijn grootste hobby is lezen en dan met name literair/psychologische thrillers. Ik ben lid van een leesclubje; samen met nog 4 vriendinnen vormen wij 'Boek & Borrel'. Een keer per 3 maanden komen wij bij elkaar en dan hebben we een thema-avond die in het teken staat van het gezamenlijk gelezen boek. Het boek dat op mij de meeste indruk heeft gemaakt is 'Levenslang' van Joy Fielding. Het verhaal greep mij zo aan dat ik erdoor te laat op mijn werk kwam en de boodschappen in de gang liet staan om maar snel verder te kunnen lezen.

Ik heb altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, zoals penningmeester van peuterspeelzaal de Mallemolen en ik heb in de oudercommissie van basisschool Het Kompas gezeten

Nu zit ik in het bestuur van de Wereldwinkel, waar ik ook de inkoop van voeding verzorg.

Ik hou erg van theaterbezoek en dan vooral theater op locatie met Ronald en/of met vrienden. Pas geleden zijn we nog op de Boerhaarshoeve in Grolloo geweest bij 'Groeten uit Grolloo', een bluespektakel in de open lucht. Shakespeare in Diever is ook iedere keer een geweldige belevenis: de plek en de sfeer, zelf hapjes en drankjes mee! Ook bezoeken we regelmatig voorstellingen van de Peergroep.

Welke ervaring zou je nog eens opnieuw willen beleven?

Ik denk nog wel eens terug aan een zogenoemde campingvlucht die Ronald en ik lang geleden maakten naar Turkije. We hadden alleen een rugzak mee en we reisden rond met 'dolmussen' (een soort kruising tussen een taxi en een bus, waarbij je overal in en uit kunt stappen). We ontmoetten op het strand bij Alanya een jongen die ons meenam naar zijn dorpje in de bergen. We werden gastvrij onthaald, maar 's avonds konden wij niet meer terug. Geen probleem: we konden daar wel blijven slapen. Maar ik wilde samen met Ronald blijven, niet in gescheiden vertrekken zoals dat daar gebruikelijk was. Op het dak werd een klamboe gehangen en ik kreeg een (hooggesloten) nachtpon van een van de vrouwen. Na een kuis kusje van Ronald gingen wij onder het toeziend oog van de vader slapen... Het was een bijzondere ervaring, slapen onder de sterrenhemel met een balkende ezel op de achtergrond. Ongeveer 8 jaar geleden zijn wij er terug geweest met onze kinderen, maar het dorpje was er niet meer. Alles was met hotels volgebouwd.



Waarvoor mogen ze je midden in de nacht wakker maken?

Liefst helemaal niet; ik heb een ochtendhumeur en ben echt niet aardig als ik nog geen koffie heb gehad.

Met wie zou je voor 1 dag willen ruilen?

Met iemand van het Koninklijk Huis, bijvoorbeeld Koningin Maxima. Ik zag haar eens in een documentaire toen ze werd gebeld door een van haar dochters. Die vroeg haar iets en toen zei ze: "Vraag het maar aan papa" of zo iets. Toen was ze ineens niet de koningin, maar de moeder. Ik zou wel eens willen weten hoe ze er privé, in haar vrije tijd, bijzit. Zou ze dan ook in een joggingbroek met een zak chips op de bank hangen?

Wie zou je als volgende geïnterviewd willen zien?

Simone Smid.