

Wat heeft jou de afgelopen tijd het meest bezig gehouden?

Mijn moeder van 97 die kortgeleden corona kreeg, is een bron van zorg. Zij woont nog zelfstandig in Vries. Gelukkig is de quarantaineperiode nu voorbij. Ze is nu weer aan het opknappen, maar omdat het eten haar niet meer smaakt, eet zij te weinig. Mijn zus uit Leek en ik bezoeken haar beurtelings.

De afgelopen periode zijn er bij ons in de buurt twee mensen overleden. Vooral het overlijden van de (nog jonge) buurvrouw heeft mij aangegrepen.

Wat wil je over jezelf vertellen?

Ik ben in Vries geboren, waar ik de lagere school en de mulo heb doorlopen. Daarna heb ik de Kleuterkweek in Groningen gedaan. Ik vond die uitgebreide opleiding geweldig: uitgaan van de nieuwsgierigheid en belangstelling van de kleuter.

Ik volleybalde bij Surf in Vries, daar leerde ik Han kennen. Tijdens een weekend op Terschelling is de vonk overgeslagen. In 1975 zijn we getrouwd. We hebben 2 dochters en 4 kleinkinderen. Op vrijdag passen we in Groningen op de kleinkinderen.

Toen ik in 1979 zwanger werd van mijn eerste kindje bestond er nog geen mogelijkheid om parttime te werken, dus ben ik gestopt. Ik heb daarna de applicatiecursus voor het basisonderwijs gedaan. Toen de kinderen naar school gingen, ben ik weer aan het werk gegaan, eerst als invaller op kleutergroepen. In een duobaan heb ik 17 jaar met dezelfde collega heel prettig samengewerkt. Ik ben een echte kleuterjuf, hoewel ik ook een jaar op groep 6 gestaan heb. Diep respect heb ik voor de leerkrachten die alle bordjes in de lucht houden: kinderen met beperkingen in de klas ook de nodige aandacht geven en alle administratie die erbij komt kijken! Op mijn 62^e ben ik met prepensioen gegaan.

Wat zijn jouw beste keuzes geweest?

Op de eerste plaats komen mijn man en onze kinderen. Daarna mijn vak en de plek waar wij wonen.

Welke belevenissen zou je opnieuw willen ervaren?

Onze trouwdag met de kleuterklas erbij, verkleed als kabouters en onze huwelijksreis naar Parijs zijn onvergetelijk. Parijs in kersttijd, de eerste keer vliegen; ik was nog niet eerder naar het buitenland geweest.

Waar krijg je energie van?

Ik vind het heerlijk om in de tuin bezig te zijn; van zingen, wandelen en mijn kleinkinderen kan ik ook heel erg genieten.

Hoe besteed je graag je (vrije) tijd?

Al 30 jaar hebben we, samen met mijn broer en schoonzus, een camper. In goed overleg verdelen wij de vakanties. Soms reden zij in de meivakantie naar Italië en dan ruilden wij halverwege; wij vlogen dan naar Italië en zij konden dan terugvliegen en onze auto vanaf het vliegveld weer mee naar huis nemen.

Wij wandelen graag, in Frankrijk hebben wij het 'douanierspad' die langs de kust van Normandië tot het zuiden voert al gelopen.



In de periode dat wij de kinderen klein hadden, ben ik 'in de creatieve hoek beland'. Poppen maken vind ik erg leuk. Ik schilder ook graag, hier in huis hangen schilderijen van vogels en portretten van (klein-) kinderen. Ik beschilder eieren en maak meetlatten voor kinderen van neven en nichten, waarbij ik de geboortekaartjes als inspiratie gebruik.

Verder ben ik nog vrijwilliger bij Home Start, een organisatie die opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met opgroeiende kinderen.

Wat zou je over 5 jaar in ieder geval nog gezien willen hebben ?

Ik wil nog graag eens naar Napels en de opgravingen van Pompeii zien. Ook wil ik nog graag eens terug naar Venetië en andere plekken in Italië en Frankrijk.

Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Rebekka Middelbosch.