

Wie zijn de mensen die in jouw leven belangrijk zijn?

Mijn man Gerard en onze kinderen, Benjamin en Sophie, zijn heel belangrijk voor mij. Wij kregen pas op latere leeftijd kinderen. Feitelijk hadden we gedacht dat kinderen krijgen niet meer voor ons zou zijn weggelegd, maar als het je dan wel gegund blijkt, is dat niet minder dan twee keer een wonder. Met mijn ouders van 87, respectievelijk 86 jaar en mijn 3 zussen ben ik nog steeds heel hecht. Ook mijn schoonmoeder (85) neemt een belangrijke plaats in.

Wat is belangrijk voor jou?

Onze honden; naast een boomer van 10 jaar hebben wij er nu pas geleden een puppy bij gekregen, die is nu 11 weken. Daar smelt ik helemaal bij weg.

Naast zingen zijn voor ons ook de vakanties een bron van plezier. 's Winters gaan we bijvoorbeeld graag rond kerst en oud & nieuw naar Hinterglemm in Oostenrijk, vaak met mijn zus en zwager.



De zomervakanties brengen wij graag in de zon in een mediterraan land, bijvoorbeeld aan het Gardameer, door. Verder hebben wij een grote vriendenkring waarmee wij - normaal gesproken - vaak bij elkaar komen om gezellig te eten en te borrelen. Je kunt ons gerust echte bourgondiërs noemen.

Wat is de beste keuze die jij ooit hebt gemaakt?

Stoppen met werken, 7 jaar geleden. Dat is echt zó goed geweest. Ik kan nu meer aandacht aan de kinderen en andere privédingen besteden.

Wat zijn je dagelijkse bezigheden/wat is (of was) je beroep?

Sinds ik 7 jaar geleden gestopt ben met mijn baan, ben ik fulltime huisvrouw en moeder. Ik vind het fijn om er voor mijn kinderen te kunnen zijn. Ik heb 20 jaar gewerkt bij het Ministerie van Landbouw aan de Mandemaat, mijn laatste functie was management assistent.

Welke belevenis zou je opnieuw willen ervaren?

De geboorte van mijn kinderen. Ik vond het beide keren een heel bijzondere ervaring.

Waar ging jouw mooiste reis naartoe?

Dat was een reis naar Cuba, ongeveer 18 à 20 jaar geleden. De reis was door Renault geregeld; mijn man en zijn familie hadden een autobedrijf. Zij waren 50 jaar Renault dealer. Dat jaar hadden wij een prijs gewonnen omdat wij bij de beste delers van Nederland behoorden. Sommige van de medereizigers van toen zijn echte vrienden geworden met wie wij nog steeds goed contact hebben.

Wat is het mooiste dat iemand ooit over jou heeft gezegd?

Dat ik lief en zorgzaam ben.

Wat is jouw (al dan niet) verborgen talent?

Ik kan lekker koken en eet ook graag mee. Doordat ik nu meer thuis ben, ga ik ook meer recepten uitproberen.

Wat wil jij over 5 jaar in ieder geval gedaan of gezien hebben?

Ik zou het leuk vinden om, samen met Gerard en de kinderen, een grote reis te maken, bijvoorbeeld een lange stedentrip naar Noord-Amerika. De kinderen hebben nu een leeftijd dat zij dat bewust mee kunnen maken.

Is er nog iets anders waarover je graag iets wilt zeggen?

Ik hoop zo dat dit koor blijft bestaan en dat iedereen de 'spirit' vindt of houdt om door te gaan. Voor het bestuur heb ik respect dat zij er alles aan doen om het koor te enthousiasmeren.

Welk koorlid zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Yvette Hooghof.