

## Wat heeft jou de afgelopen tijd het meest bezig gehouden?

Een heleboel houdt mij bezig: de oorlog in Oekraïne, het verschil tussen arm en rijk, mijn familie en het gekonkel van de politiek. Ik trek mij veel dingen aan omdat ik een gevoelig mens ben.

## Wat wil je over jezelf vertellen?

In 1951 ben ik geboren in Warfhuizen, Noord-Groningen. Ik kom uit een gereformeerd gezin met 5 kinderen; ik heb 2 oudere zussen en 2 jongere broers. De lagere school volgde ik in Ezinge, aan de andere kant van het Reitdiep. In Winsum ging ik naar de ulo. Ik heb een paar jaar op het Stadhuis in Groningen gewerkt als telefoniste en op de typekamer, met prachtig uitzicht op de Grote Markt en de bruidjes die daar liepen.



Toch had ik het daar niet naar mijn zin en ik solliciteerde bij de gemeente Leens. Daar werd ik aangenomen in een veelzijdige functie: telefoniste/typiste, secretaresse van de burgemeester en koffiejuffrouw. In het gemeentehuis van Leens werkten op dat moment circa 12 mensen. Bij het trouwen van mijn zus was ik ambtenaar van bijstand: ik mocht de te tekenen aktes aan de verschillende mensen voorleggen.

Tot mijn 25<sup>e</sup> heb ik daar gewerkt. Ondertussen kreeg ik een relatie, trouwde en kreeg een zoon, Jeroen. Toen Jeroen 4 was ben ik gescheiden. Op mijn 50e kreeg ik weer een relatie, maar die hield geen stand. Nu ben ik alweer 10 jaar zonder vaste relatie, maar ik omring mij graag met (veel) vrienden.

Bij het Martini Ziekenhuis heb ik 23 jaar gewerkt als medisch secretaresse op de poli Interne Geneeskunde. Na een heftige ziekteperiode kon ik aan de slag bij het medisch archief tot ook dat werd wegbezuinigd. Toen ben ik met pensioen gegaan.

## Waar heb je goede herinneringen aan?

Toen ik na mijn scheiding in Beijum ging wonen, ging ik daar naar de Samen-op-weg-gemeente, waar de dominee preekte die mij getrouwd had, dus in ieder geval 1 bekend gezicht. Het was als een warm bad. Met name het samen koffie drinken na de dienst, een gesprekje aanknopen met anderen en het 'iedereen-

mag-er-zijn-gevoel' sprak mij heel erg aan, dat had ik nodig. We hadden in de kerk op een gegeven moment een vluchteling gehuisvest. Bij een kerkvluchteling moeten er mensen in de buurt zijn om, als de politie zou komen om de vluchteling te halen, direct een kerkdienst te kunnen beginnen.

Daarom waren daar veel vrijwilligers, belangstellenden en vrienden.

## Wat zijn je hobby's?

Zoals iedereen, denk ik, wel weet vind ik het heel leuk om bij mij thuis gastvrouw te zijn voor een oefengroepje van Blend. Ook mijn eetclubjes veronderstel ik wel-bekend; met buurvrouwen, vriendinnen en een mannenclubje koken we graag voor elkaar of gaan samen uit eten en/of andere leuke dingen doen (zie foto).

Ik doe ook mee met het Gospelproject van Arnold en Vera. Ik wil graag eens ervaren hoe dat voelt, of het 'zingen vanuit je hart' echt anders aanvoelt.

Toen ik in Beijum woonde, moest ik opnieuw beginnen en noodgedwongen op zoek naar goedkope oplossingen voor een nieuwe inrichting en van daaruit is mijn interesse voor interieurinrichting ontstaan; vooral niet standaard is mijn streven. Ook mijn tuin buiten en bloemen en planten binnen zijn aan mij besteed.

Ik heb een brede muzikinteresse; van Beethoven tot Andre Hazes en alles ertussenin (o.a. Beatles, Bee Gees, Cliff Richard en de Toppers).

Ik hoop nog heel lang van mijn kleinkinderen Mats en Madelief te kunnen genieten. Mijn twee hondjes, boomertjes Daisy en Lotje zijn eigenwijs en aanwezig. Ze houden mij wel bezig.

## Wie zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Arnold Wiene.