

Wat is je beroep en hoe ben je daarin terecht gekomen?

Ik ben sinds 2012 pedicure. Voor die tijd werkte ik op de financiële administratie van een reclame-bureau. Na de kredietcrisis ging het daar steeds minder goed, wat uiteindelijk leidde tot een faillissement. Ik heb me toen laten omscholen en daar ben ik nog steeds heel blij mee.

Wat is de beste keus die je ooit hebt gemaakt?

Dat is het huren van een pand voor mijn eigen praktijk aan de Kloekhorststraat in Assen. Natuurlijk is het het afgelopen jaar anders gelopen dan wat ik mij had voorgesteld, maar de medische voetverzorging kon gelukkig wel doorgaan. Soms vragen mensen mij of ik het niet vervelend vind als er klanten bij mij komen met bijvoorbeeld sterk verwaarloosde voeten. Het rare is dat ik dat eigenlijk geweldig vind: die mensen zijn de schaamte voorbij als ze bij mij komen. Heel goed! En voor mij (ik hoor dat ook van andere pedicures) geldt dat hoe moeilijker de voet, hoe groter de voldoening is die ik van mijn werk heb. Het is zulk dankbaar werk als blije mensen de praktijk uitlopen.

Wie zijn in jouw leven belangrijk?

Mijn gezin is belangrijk: mijn partner Wim en de kinderen Rick, Iris en Jurn. Ook mijn ouders en mijn broer Robert en zus Diana spelen een belangrijke rol in mijn leven. Een speciale band heb ik met mijn (eeneiige) tweelingzus Diana, wij hebben ongelofelijk veel lol gehad in het voor de gek houden van anderen met verwisselen van plaats bij bijvoorbeeld het inhalen van slecht gemaakte toetsen of bij een verkering die toch niet zo leuk was als het zich eerst liet aanzien. Wat ook wel heel bijzonder was, was dat mijn zus en ik gelijktijdig zwanger waren van onze dochters.

Welke belevenis zou je opnieuw willen ervaren?

Ik zou nog wel eens weer met Wim een rondreis door Italië willen maken zoals we dat deden toen we ongeveer 1 jaar verkering hadden. We waren zo jong en vrij van zorgen, dat zou ik nu nog graag weer willen kunnen.

In de klassieke Mercedes cabrio (hobby van Wim) hadden we een klein tentje in de koffer gegooid, veel meer hadden we niet bij ons. Maar de vrijheid die we toen voelden, zo ongecompliceerd, dat was heerlijk. Na die vakantie durfden we het aan om te gaan samenwonen.

Wat voor hobby's heb je?

Ik zing graag en veel. Eigenlijk ga ik altijd zingend door het leven. Toen ik een koor zocht om bij te gaan zingen, heb ik ook even bij Prestige een repetitie meegedaan, maar bij Blend voelde het zo veel gemoedelijker, ik ben blij dat ik daarvoor gekozen heb.

Dieren zijn ook een hobby van mij en dan het liefst zoveel mogelijk. Nu heb ik 2 honden, 1 kat en 1 konijn, maar eerder had ik meer katten, konijnen, hamsters, cavia's en 2 Shetland pony's.

Een derde hobby is brocante verzamelen, ik verzamel alle oude spullen die ik mooi vind. Gelukkig hebben we daar de ruimte voor, het staat verspreid overal door mijn huis.



Pas vond ik nog ergens een heel oud pedicurekoffertje, daar ben ik dan zo blij mee. Maar ik verzamel ook oud servies (liefst met roosjes) en Maastrichts aardewerk in pastelkleuren.

En tot slot bak ik graag, voor verjaardagen en andere feestdagen maak ik marsepeintaarten, cheesecake en chocoladetaarten.

Wie zou je graag als volgend koorlid geïnterviewd zien?

Loes Oosting.