

Stemgroep: sopraan 2 / alt

Lid sinds: vanaf de oprichting

Wie zijn de mensen die in jouw leven belangrijk zijn?

Mijn ouders, die in Noordwijk wonen, zijn voor mij belangrijk. Ik ga regelmatig naar ze toe, meestal als ik meerdere dagen achtereenvolgend vrij ben. Verder natuurlijk mijn dochters van respectievelijk 20 en 16 jaar. In de helft van de week dat ik het co-ouderschap heb, werk ik niet. Dat kan ik goed regelen, ik heb een fijn team collega's. Verder heb ik een leuke groep vrienden en dan is er natuurlijk Blend. Met Christa en Iris heb ik een sterke band, maar heel het koor voelt echt als familie.

Wat zijn je dagelijkse bezigheden/wat is je beroep? Hoe ben je daarin terecht gekomen?

Ik ben Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG'er) en werk nu 21 jaar op verschillende psycho-geriatrie afdelingen. Op mijn 18^e ben ik in Noordwijk begonnen met de Z-opleiding (toen noemden we het nog zwakzinnigenzorg) bij de Willem van den Berg-stichting. Bijna mijn hele familie werkte daar. Ik ging wonen in de personeelsflat en dat is gelijk ook de reden dat ik de opleiding niet afgemaakt heb: 18, vrijheid en feesten dus... Mijn vriend in die tijd ging als kind vaak bij familie in Drenthe logeren, hij wilde naar Assen om daar te gaan wonen. Ik koos ervoor om mee te gaan en we trouwden. Dat was 21 jaar geleden.

In Assen heb ik de opleiding mbo-3 tot ziekenverzorgende gedaan. Ik heb op de Vierackers gewerkt van 1999 tot 2011, daarna op de Kloosterakker en vanaf 2014 in de Ceresstaete. Op de afdeling PG (psychogeriatric) werk ik met ouderen met dementie en dat ervaar ik als ontzettend leuk. Dat lijkt misschien een beetje raar, maar als de bewoners over hun moeilijke beginperiode heen zijn en de rust kunnen ervaren van niet meer allerlei dingen 'moeten' die ze niet meer kunnen (bv. koken), is er ook tijd voor gezelligheid. Natuurlijk is er soms verdriet, maar de bewoners kunnen ook gelukkig zijn met vertrouwde gezichten om zich heen.

Wat is je beste (of slechtste) eigenschap?

Ik ben heel eerlijk, draag het hart op de tong. Ik heb, na mijn komst naar Assen, heel erg moeten werken aan 'hoe breng je iets', want hier zijn de mensen veel minder direct.

Waarvoor loop jij warm, wat zijn jouw hobby's?

Lezen (De Zeven Zussen) en (vóór corona) leuke dingen doen met mijn vriendengroep zoals uit eten gaan, festivals bezoeken en de TT.



Waar heb je een hekel aan?

Liegen, oneerlijkheid.

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker maken?

Voor veel dingen, ik ben een echte snoepkont. Als ik chocolade in de smaak karamel-zeezout in huis haal, gaat het gewoon op. En een echt verse Hollandse garnalencocktail. Mijn vader en oom gingen, toen ik nog kind was, altijd 'garnt' vangen. Mijn moeder kookte de garnalen dan. Op een vers wit bolletje, met roomboter en een beetje cocktailsaus: heerlijk!

Wat zou je doen als je € 100.000 wint?

Een goede nieuwe auto kopen, ik heb mijn oude autootje gisteren naar de sloop gebracht. Als de auto mij probleemloos van A naar B kan brengen, ben ik al tevreden. Ik ben geen echt 'automens', maar het is wel gemakkelijk om er een te hebben.

Is er nog iets anders waarover je graag iets wilt vertellen?

Ik hoop (en daar ben ik vast niet de enige in) snel weer samen te kunnen zingen. Ik mis 't enorm, maar zolang er nog een verbod op koorzang is, is het niet anders.

Welk lid zou jij graag als volgende geïnterviewd zien?

Christa Bentum.